

AAN DE BASIS

December 2024 - NED



Voorzitterwoord



Dit keer nemen we u mee naar 'De WEGwijzer' in Mechelen, de oudste School met de Bijbel in Vlaanderen, met directeur Bruno Gijssels. Deze school bestaat al 92 jaar! Bruno werkt hier al heel wat jaren, maar in het bestuur is er wel vernieuwing gekomen met Christiaan van Dorp, die nu de nieuwe voorzitter is. Daarna gaan we naar de veel jongere school in Aarschot, 'De Springplank' met de nog kersverse directeur Kasper Breemans. Zij vieren dit jaar hun 15-jarig jubileum.



Ook bij de Koepelorganisatie IPCO is er een personeelwissel geweest.

We hebben afscheid genomen van Nicole Meekers, die met pensioen is gegaan en verwelkomen Sarah Van Reckem, die nu de administratieve directeur is. In het bestuur heeft Willem Kolpa zijn plaats afgestaan aan Gregory Goudeseune. Dit betekent dat er verjonging in het personeelsbestand is en dat is positief. We danken de voorgangers voor hun tomeloze inzet!

In Gent is Talitha Verheye de nieuwe directeur en in Kortrijk heeft Piet Heldenbergh die functie op zich genomen. In september 2025 start een nieuwe school in Turnhout. Dat zijn dus allemaal positieve ontwikkelingen. We zijn jullie als ondersteuners dankbaar dat jullie helpen om deze scholen financieel te ondersteunen, zodat het werk door kan blijven gaan.

We zouden graag nog 6000 nieuwe ondersteuners vinden, die deze projecten met 60 euro per jaar, ofwel 5 euro per maand zouden willen ondersteunen, want pas dan kunnen we alle scholen echt helpen. Nu hebben we genoeg om steeds 2 projecten met 20.000 euro te ondersteunen, maar we zouden heel graag meer willen doen. Als u nog mensen weet, die het Christelijk onderwijs een warm hart toedragen, dan zouden we heel blij zijn als u hen zou uitnodigen om ook hun schouders onder dit mooie en uitbreidende werk te zetten.

Bedankt voor jullie betrokkenheid bij de Scholen met de Bijbel in België!

Herman Spaargaren, Voorzitter SSBCO



Christiaan
van Dorp



Gregory
Goudeseune



Kasper
Breemans



Piet
Heldenbergh



Talitha
Verheye

In de School met de Bijbel in Aarschot was de eerste ontmoeting van Sarah met de voorzitter, (rechts) en de penningmeester (links) van het SSBCO.





Als wij willen dat de Scholen met de Bijbel in België er in de toekomst ook nog zijn, moeten we hen structureel steunen.



Doe mee!

Als 7000 mensen
5 euro per maand doneren,
kunnen meer dan 1000 kinderen in België
Protestants Christelijk Onderwijs blijven ontvangen.

Mail uw gegevens naar
stichting.sbco@gmail.com

of stuur per post naar:
SSBCO, Barendstraat 6b, 2771 DJ Boskoop
zodat wij u op de hoogte kunnen houden.

Ik maak een periodieke gift over van

- 5 euro per maand of
- 60 euro per jaar naar:

bankrekening NL45INGB0002712591 van
Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs



www.steunfondsbelgischchristelijkonderwijs.nl



Er zijn 10 scholen, verdeeld over Vlaanderen
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Helpt u mee

deze scholen in stand te houden en uit te breiden?



School met de Bijbel

De WEGwijzer



Op vrijdag 25 oktober bezochten we de 'De WEGwijzer', de School met de Bijbel in Mechelen, waar we hartelijk werden ontvangen door de directeur Bruno Gijsels, die hier al heel sinds 2009 leiding geeft.

Deze school bestaat al 92 jaar en is dus één van de oudere scholen in Vlaanderen. Het huidige schoolgebouw is echter pas 23 jaar oud. In het vorige gebouw iets verderop in dezelfde straat, is nu een Evangelische Gemeente gevestigd. De school is regelmatig uitgeroepen tot de schoonste school van Mechelen.

De WEGwijzer telt momenteel 196 leerlingen, maar vanaf februari 2025 kunnen dat er meer dan 200 worden. Zo'n 80% van de kinderen zijn uit de Protestants-Evangelische hoek, 10% Moslims en 10% vanuit Rooms katholieke hoek en overigen.

Moslim-ouders stellen de normen en waarden van de school op prijs en vinden het fijn dat hun kinderen les krijgen vanuit de Bijbelse geschiedenis, want veel van die verhalen hebben ook een link met die van de Koran, zoals Abraham, Mozes en Isa (Jezus).

Er zijn 24 personeelsleden, waarvan 6 zonder Pedagogisch didactisch diploma, maar dat zijn vooral de zorgleerkrachten. Van hen volgen er 2 via het LIO (Leraren In Opleiding) een cursus voor hun didactische bevoegdheid. De gymleraar is niet Protestants maar Rooms Katholiek. Allen die niet van Protestants-Evangelische signatuur zijn, moeten de grondbeginselen van de school onderschrijven, zowel ouders als leerkrachten.



Dit jaar dient de school een aanvraag in voor een subsidie voor een nieuw vleugelzeil over het schoolplein, zodat de leerlingen ook buiten kunnen spelen als het regent. Het staat al 2 jaar op de agenda, maar nu zijn de voorbereidingen daadwerkelijk begonnen. De betonnen sokkels voor de pylonen zijn al geplaatst. Vorige keer konden we deze school helpen met een afdak boven de speelplaats bij de lokalen voor de kleuters. Dit blijkt tevens een goede opbergplaats te zijn voor de speelgoed fietsjes.



De bedoeling is dat er naast het speelbos nog een aparte kleuterschool gebouwd gaat worden, zodat zowel de basis- als de kleuterschool nog in leerlingenaantal kunnen uitbreiden en er meer ruimte komt voor begeleiding van leerlingen in kleine groepjes, omdat naar de toekomst toe het inclusieve onderwijs door de overheid steeds meer aangemoedigd wordt. Nu is het vaak zoeken naar een plekje om even apart met een leerling te zitten. Op de speelplaats staat een container, die regelmatig door de zorgleerkrachten wordt gebruikt.



zorgjuf Ellen geeft extra ondersteuning in de container



Overigens zijn er ook zorgen over dat inclusieve onderwijs, omdat de overheid bezig is om het godsdienst-onderwijs uit het openbare onderwijs te verbannen. Ze wil dat dat liefst achter de privédeuren van de huizen verdwijnt en niet meer in het openbare leven zicht- of hoorbaar is. In het openbaar onderwijs worden de uren godsdienst al overgezet naar Burgerschapsvorming en Wereldoriëntatie. Hierdoor wordt het belang van de Scholen met de Bijbel alleen maar groter. Het is dan wel weer afwachten hoelang de overheid dit vrije onderwijs nog zal blijven subsidiëren. Aan de andere kant heeft de vorige minister van onderwijs er wel voor gezorgd dat er ruimte is gekomen voor beleidsondersteuning en zorgcoördinatie, waardoor het beleid over meerdere mensen verdeeld kan worden en de kwaliteit van het onderwijs verbeterd.

Kortom, het zijn spannende en onzekere tijden voor het christelijk onderwijs in België (in Nederland overigens ook!). We hopen dat we hen kunnen helpen met de financiering van het vleugelzeil.





School met de Bijbel in Aarschot

Na ons bezoekje aan Mechelen gingen we naar Aarschot. Dit is juist weer een jongere en kleinere school en dat geeft weer heel andere dynamiek. In 2009 zijn ze met 16 leerlingen begonnen in een villa in Aarschot (die ook wel eens de bijnaam Villa Kakelbont kreeg).

De nieuwe directeur is Kasper, die hiervoor onderwijzer op deze school was en er al vanaf het begin bij is. In januari 2024 is hij in zijn nieuwe functie begonnen. Op dit moment heeft hij nog gedeeltelijk ouderschapsverlof, omdat hij net vader is geworden van zijn derde kindje, een dochter. Hoewel Kasper twijfelde over de timing van deze nieuwe functie en zijn geschiktheid hiervoor, is hij hier nu heel enthousiast over.



Op dit moment wordt 1/5 deel van deze functie nog door meester Senne ingevuld, die verder lesgeeft aan de derde graad (klas 5 en 6 / groep 7 en 8) met 14 leerlingen. Hier zijn formeel 57 leerlingen, waarvan 41 in de basisschool en 16 in de kleuterschool. Er zijn 4 fulltime leerkrachten, en 2 parttime leerkrachten, 1 kinderverzorgster en 3 overige personeelsleden in dienst, die zorg, secretariaat en directie op zich nemen.

Juf Elke van de eerste graad met 13 leerlingen was dit keer verantwoordelijk voor de Thema-viering. Het was namelijk de laatste vrijdag voor de vakantie en dan mogen de ouders op school komen om de thema-viering mee te maken. Dit jaar staat in het teken van het 15-jarig bestaan van de school, het ging dus over feestvieren. De eekhoorn die het feestje mee had georganiseerd, dacht dat hij zelf niet goed genoeg was om op het feest te komen, maar de beer ging hem zoeken om hem te vertellen dat het geen feest kon zijn zonder hem erbij.

Vorige keer hebben we deze school kunnen helpen met een nieuw dak over de tweedehandscontainers die van de school in Lommel waren overgekomen. Na installatie bleken die lek te zijn. Nu, met een nieuw dak eroverheen, is alles goed bruikbaar en ondertussen is ook de tussengang overdekt. In het begin (2013) hebben we deze school kunnen helpen met een aparte ruimte voor de administratie, zodat daar geen lokaal voor opgeofferd hoefde te worden. Nu zouden ze graag een nieuw digibord voor de kleuters willen hebben (4.500 €) en extra vergroening van de speelplaats met uitdagende en natuurlijke speelmogelijkheden. Aarschot is evenals Mechelen een 'MOS-school', wat staat voor "milieu op school". Dat wil zeggen dat de kinderen leren om milieuvriendelijk te zijn, doordat de school milieuvriendelijk is.



De slogan van de school in Aarschot is: 'Kleine school, groot hart, waar elk kind uniek is'. Vanwege het 15-jarig bestaan wil de nieuwe directeur graag over een nieuwe slogan nadenken. Omdat hij wat 'groter' wil denken zou daar ook een ander logo bij moeten. Toen de school opende in 2009 was de slogan: 'Waar onderwijs meer is dan lesgeven'. Een nieuwe wind vraagt om een nieuw geluid.

Aarschot wil vooruit!



Sarah Van Reckem is de nieuwe Nicole.

Dat maakt het makkelijker om haar een plek te geven, want als ze over haar functies vertelt, is dat een hele mond vol:

De nieuwe Nicole

Algemeen Secretaris IPCO en Directeur Coördinatie Scholengemeenschap Scholen met de Bijbel.

Sarah woont in de omgeving van Aalst, gaat daar naar de Evangelische Kerk en is getrouwd met Geert Coppens. Ze hebben twee kinderen, Céline (10 jaar) en Sem (7 jaar). Ze studeerde psychologie en maatschappelijk werk en begon haar carrière bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Vanuit een vervanging werd ze gevraagd om klasleerkracht te worden in een school in Brussel, waar ze het vijfde leerjaar les gaf. Later ging ze dichterbij huis werken, in Ternat, waar ze als klasleerkracht van het vierde leerjaar begon en tevens zorgcoördinator werd. Op een gegeven moment vroeg het schoolbestuur in Ternat Sarah om tijdelijk als directeur in te vallen. Om de continuïteit van de school te waarborgen, nam ze deze taak graag op zich en behaalde ondertussen haar pedagogisch diploma. Uiteindelijk bleef ze vijf jaar in deze rol en leidde ze met veel plezier en voldoening "haar schooltje."

Tijdens de zomervakantie raakte ze in gesprek met Christiaan van Dorp, bestuurslid van IPCO en voorzitter van het schoolbestuur in Mechelen, over de vacature bij IPCO. Eerst wees ze het aanbod af, maar na een tweede gesprek besloot ze toch deel te nemen aan het selectie-examen, een vereiste in België om de geschiktheid te toetsen. Ze werd aangenomen en koos, vertrouwend op God, om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.

We hebben haar leren kennen als een enthousiaste en voortvarende dame, die er direct stevig invliegt. Ze vindt het ook heel fijn, dat ze naast het organisatorische aspect, ook met directeuren kan bidden voor hun werk op de scholen. Het geloof heeft een belangrijke plek in haar leven.



Colofon

Voor giften:

Rekeningnummer:

(IBAN) NL45INGB0002712591

Stichting SBCO Boskoop

RSIN: 816142014

(nodig voor belastingopgaven)

Het bestuur van SBCO

Voorzitter: H. Spaargaren

Secretaris: E. Wijsman

Penningmeester: D. Peeters

Bestuursleden: J. Stolk, B. Pellikaan



Herman



Bas



Han



Els



Daniël

Opmaak

Adrie Spaargaren

Drukwerk

DWDR Ridderkerk

Indien

* u dit blaadje digitaal wenst te ontvangen,

* niet meer wilt ontvangen,

* u een adreswijziging wilt doorgeven,

geef dit dan door aan :

info@steunfondsbelgischchristelijkonderwijs.nl

Postadres

E. Wijsman

Barendstraat 6b

2771 DJ Boskoop

Voor meer informatie

raadpleeg onze website :

www.ssbco.nl



Periodieke schenking

Via periodieke giften is het mogelijk om het werk op een fiscaal aantrekkelijke manier te ondersteunen. Deze donaties zijn namelijk maximaal fiscaal aftrekbaar, zonder drempel of maximum. De belastingdienst stelt wel een paar voorwaarden: De schenker moet minstens 5 jaar achtereen eenzelfde bedrag doneren en minimaal 18 jaar zijn. Ook moet er een schenkingsovereenkomst worden opgemaakt. De modelovereenkomst is te downloaden via www.belastingdienst.nl/giften.

Legaat

Een legaat is een bedrag dat bij testament aan een persoon of instelling wordt toegekend. Dit geldbedrag ontvangt Stichting SBCO voordat de rest van uw erfenis wordt verdeeld. Een gebruikelijke formulering om een legaat in uw testament op te nemen is: 'Ik legateer aan de Stichting SBCO, gevestigd te Boskoop ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41150427, een bedrag van €

Erfstelling

U kunt Stichting SBCO ook als (mede-) erfgenaam opnemen in uw testament. Door de erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft de Stichting SBCO geen successierechten te betalen. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het in stand houden van de 'Scholen met de Bijbel' in België.

Comité van aanbeveling



Henk Binnendijk



Koen Celis



Johan Lukasse



Kees van Velzen



Wout van Wijngaarden

